

Anmeldelse af badevandet ved Halvtolv

Lad det være sagt med det samme, badevandet ved Halvtolv er i top. Det virker rent, det har en frisk, let saltet smag, og så er det klart og veltempereret.

Men egentlig er det ikke Halvtolvs badevand, denne epistel skulle handle om, men om betydningen af en af undertegnede fartøjsførers gode råd til sin besætning, nemlig at holde sig så langt nede i fartøjet som muligt for derved, med et lavt tyngdepunkt, bedre at kunne holde balancen.

Dette af sømænd så velkendt råd forbrød undertegnede sig nemlig selv mod, og det med følelige resultater. Netop som Hvalen var let og på vej ud på endnu et togt, skulle agterste fender lige bjærges. Et knob skulle opgås, og det skete altså fra noget nær oprejst position på risten. Men som bekendt kan havet være lunefuldt, og det gælder såmænd også Erdkehlgravens sammensmeltning med Laboratoriegraven. I et splitsekund blev fartøjsføreren bragt ud af balance, ikke mentalt, forstås, men rent fysisk. Og det resulterede i kontant afregning: en tur i baljen, viklet ind i styrelinje og fortøjning. Fra denne for fartøjsføreren uvante position kunne det i øvrigt konstateres, at Hvalen trænger til en tur med kosten, så begroning kan blive fjernet. Se, så klart er Halvtolvs badevand, at den slags observationer er mulig.

En snarrådig besætning fik fartøjsføreren viklet ud af tovværk med en anbefaling om at komme ombord igen via lejderen på Obels brygge. Som sagt, så gjort. Til gengæld var hverken fartøjsfører eller besætning snarrådig nok til at få begivenheden dokumenteret i form af et foto, men det skal være undskyldt. For opgaveprioriteringen var helt efter bogen: få manden ombord med det samme.

En anden konstatering man kan gøre sig efter dagens begivenhed er, at det nu er anden gang, at onsdagsbesætningen har haft en mand overbord. Første gang var det Peter Jersing, der fik fornøjelsen. Og dengang var vandet væsentlig koldere. Så jo, det går hårdt for sig, når der er onsdagsroning. Vi har også præsteret at knække et par årer, men det er nu lang tid siden.

Så konklusionen – udover at badevandet ved Halvtolv kan anbefales – er, at det er både trygt og morsomt at ro om onsdagen.

Derom vidnede øvrigt den fornøjelige tur ned gennem Christianshavns Kanal, hvor vi gjorde stop og fik læsket ganerne, grint og sagt et par vandede bemærkninger. Og undertegnede blev tør bag ørerne.

Clæs